

Wonder

aller Wonderen
is God zelf
Vandaar
is alles wat
uit God voort-
komt een en al
wonder.

Ik zie om mij
heen en aanschouw
alles met grote
bewondering
en
verwondering
als God zelf.
Ik kijk Threes
aan met de
ogen van mijn
geest
als het wonder
van liefde
dat zij is.



In de Geest

U, Heilige Geest
van leeuwigheid,
levend in al wat leeft,
alvervullende Liefde,

U bent in ziel
en lichaam van
alle verrezenen,
in Threes dus ook,

wil uw Pinksterfeest
vierend in haer die
altijd geleefd heeft
in uw heilige geest.

Uw zeven gaven
werden zeven levens
van zelfofferende
liefde in uw geest.